

Kan man spise regnorme og pindsvin ??

"Ja," siger Steen Viggo Jensen, "bare de er tilberedt ordentlig." Han taler af erfaring, da han har levet i og af naturen på Nordfyn et årstid. Han tog sig tid til at komme til Holstebro og fortælle om sit liv og sine betragtninger over naturen og mennesket ved DN`s årsmøde 27. okt.

Gennem hele livet har naturen været en kilde til glæde og inspiration for Steen Viggo Jensen, og han har gengældt den med stor kærlighed. I barndommen i det indre Odense udgjorde buksbombhækken og berberisen op ad muren på skolen et oplevelsesunivers uden lige. Her kunne en nysgerrig og opmærksom fyr som S.V. finde regnorme, bier, larver, blomster, bær osv. Senere blev også kirkegården en del af universet.

Nysgerrigheden og trangen til at vide mere om naturen blev drivkraften i S.V.`s skolegang. Biologilæreren Hidsig-Hansen bemærkede drengens store interesse og lånte ham mange bøger. Sådant blev drengens viden om naturen og læsevner forstærket samtidig. I S.V.`s familie var der tradition for at blive håndværker, men S.V. fortsatte i gymnasiet. Der var jo meget at lære endnu om naturen, og glæden og forundringen fulgte stadig med.

S.V. startede på uddannelsen til biologilærer, men ungdommens trang til at se nyt vandt, og han drog ud i Verden på eventyr. Det blev til mange forskellige jobs, såsom svejser i Holland, dykker på Færøerne, fisker i England, byggeri af boreplatforme i Norge. Alle jobs gav anderledes naturoplevelser, hvor nye og ukendte fisk og fugle åbenbarede sig. Størst indtryk gjorde et ophold som fisker på Grønland. Mange af oplevelserne deroppefra underbygger ligesom glæden ved naturen i dag, og tankerne vender tit tilbage det storslåede land.

S.V. vendte derpå hjem til Odense og stiftede familie, men blev svigtet af konen. Det blev et vendepunkt i hans tilværelse. Optændt af vrede tog han hunden, sin tandbørste, tændstikker og en lommekniv og gik sin vej. Efter 50 kilometer og 4 blødende hundepoter, var den værste vrede dampet af. De to rejsefælder slog lejr ved en mose på Nordfyn under en presenning og på et leje af gran. Det var begyndelsen på et års ophold i naturen uden kontakt til andre mennesker. Menuen fra da af bestod af trafikdræbte eller anskudte dyr, fisk, muslinger, bær, rødder, urter, svampe, alt tilberedt over bål.

Det kunne synes som en hård tid for de to, men langsomt genvandt S.V. fodfæstet og humøret. Livet i naturen er STORT. Her sker altid noget forunderligt, hvis man ligesom S.V. kan få øje på det. Det kan være nye skud af jorden, tørvejr igen, aborrer fyldt med forårsskud og stegt på bål eller en grævlingemor, der tør gå tæt forbi med sine unger, fordi hun ved, du ikke har ondt i sinde. En oplevelse, som S.V. har gemt dybt i sit hjerte. Selvom S.V. levede alene i skovene følte han sig aldrig ensom. Han foretrækker også i dag at være alene i naturen.



Efter et år vendte S.V. tilbage til civilisationen. Hans gamle far trængte til støtte, og det gav S.V. ham, men næsten samtidig dør faren og den trofaste hund. Det slog S.V. ud af kurs igen, og han endte som bybums, et

virkeligt usselt og hårdt liv. Her i byen følte han sig rigtig hjemløs, mens han i skoven blot havde følt sig husløs.

Heldigvis formåede S.V. at hive sig selv op igen, og har i dag fast bopæl i Odense, er engageret i socialt arbejde, skribent på avisen Hus Forbi, hvor han har spalten Vor Herres Køkken-have. Han giver ligesom her ved årsmødet foredrag, og er til foråret på vej med en bog om alle sine oplevelser og vandreture i naturen. En kærlighedserklæring til naturen, som også skal hedde Vor Herres Køkkenhave. Den indeholder også madopskrifter.

S.V. har meget at fortælle fra sit liv. Faktisk var det lidt svært at få ham stoppet igen, for så kom han lige i tanke om historien om musvågen Elmer, som han fandt siddende i vejgrøften med svingfjerene skudt af. S.V. tog ham med hjem og fodrede ham med trafikdræbte dyr indtil han kom på vingerne igen. Vi skulle også lige have opskriften på stegt pindsvin fyldt med løgkarse, tippet om forårsskud af brændenælde og skvalderkål blandet i fars, om kryddersnaps af rejnfan, havtorn og slåen, rådet om at løgene af ramsløg er allerbedst om vinteren ligesom pastinak og peberrod. Sæt en stok i jorden om sommeren, så kan du se om vinteren ,hvor de findes.

Stadig i dag river S.V. dage ud af kalenderen for at vandre og overnatte i naturen året rundt. Faktisk er det ikke tilladt at overnatte tilfældige steder i naturen og tænde bål, men S.V. har altid slettet alle spor efter sig, og bestræbt sig på ikke at forstyrre hverken dyr eller planter. Som naturfolk, har han kun taget akkurat det han skulle bruge. Folk i pagt med naturen ved, at tager man mere end det, er der ingenting, når man kommer tilbage.

S.V. opfordrede til at vi passer bedre på naturen. Hvis alle f. eks. havde prøvet at overnatte i det fri, at børste tænder i havvand, prøvet at fryse og svede og blive beskidt langt væk hjemmefra, opdaget at alt i naturen har en anvendelsesmulighed, så var der måske lidt mere respekt for og kærlighed til naturen.



DN DN og formand Ole Primdahl siger tak til Steen Viggo Jensen for et godt foredrag.

PS Bogen "Vor Herres Køkkenhave" kan bestilles hos Steen V. Jensen: steenviggo@galnet.dk Den koster 149,- kr.
Referent Birte Thomsen. Fotograf Arne Christensen.